

Alma och Johannes träffades första gången på Umeå sjukhus, där Alma var sjuksköterska. Johannes opererades för blindtarmsinflammation. Han var inkallad då. Sedan skickades Alma till Stockholm, och Sabbatsbergs sjukhus för fortbildning som operations-sköterska. Johannes utbildade sig till veterinär i Stockholm. Alma ville ha kyrkbröllop. Eftersom Johannes varken var döpt eller konfirmerad så skulle inte det gå. Men Johannes sa " Det där är enkelt, jag kan allt det där!" Han gick till prästen i Sävar där Alma kom ifrån. Han blev både döpt och konfirmerad, så det blev kyrkbröllop.

Första hemmet 1908 blev i Nyland, där alla vi fyra barn föddes. Alma och Johannes köpte ett hemman där allt ingick, Johannes ville lära sig lite om djurhållning, så han hade en man som skötte det. Johannes var lite "vänstervriden", det var ju fattigt i Ådalen. Alma och Ingeborg var jätte rädda när arbetartåget kom till deras alle'. En man stoppade tåget och sa : " Hit in går ni inte ! Här bor det bra människor." Och tåget gick förbi gården. Alma hjälpte Johannes vid större operationer. Hon älskade sin häst och trilla. Hon körde Johannes till båtarna, som gick på Ångermanälven.

Ingeborg f. 1907, Erik 1910, Torsten 1912, Gunvor 1916.

1917 flyttade vi från Nyland till Drottningholm (1, 5, 7, 10-åriga barn), där vi bodde i Kavaljersflygeln, som fortfarande finns kvar. Där bodde även apotekaren och läkaren. Alma tyckte att allt var mycket antikt, gaslyktor ej el som i Nyland , man fick ligga på knä och tvätta nere vid sjön mm. Det gick en liten färja till Stockholm. Erik kastade en snöboll på kungen, men han hade bara skrattat, men Alma skämdes. Johannes skötte kungens hästar och jordbrukarnas djur runtomkring.

Nästa flytt blev 1918 till Södertälje. Där köpte Alma och Johannes Tore Källbacken, ett hyreshus med ett torn, som finns kvar. Ingeborg var mycket road och duktig i gymnastik och drillade oss syskon. Man skulle hoppa, klättra, och studsa, Alma var förundrad och frågade om Johannes hade hållit på som deras barn, men nej. Hon kunde inte förstå var det kom ifrån. (Kanske var det så att Ingeborg hade en gymnastiklärare som hon beundrade och såg upp till, hon blev ju gymnastikdirektör!) Ingeborg balanserade utanför fönstret till nästa fönster på fönsterblecken osv tre trappor upp!!! De hyrde ut tornrummet till en man. Han bad Erik att hålla ut vattnet (tvättfat) då kastade han ut det genom fönstret, som man gjorde på landet och sa "ja det är redan fixat", men ... En fin dam gick utanför och fick allt över sig. Johannes fick betala lite för rengöring av kläderna och sa sedan till Erik "Det är tur att du inte fyllt 15, för då är man juridiskt ansvarig för sina handlingar!" Detta funderade lilla Gunne på "juridiskt ansvarig...och kan höra honom än idag Gunne minns också att hon var lite uppnäst och blev retad: "regnar det in mycket idag?" Hon grät och gick till Johannes som sa "Du ska inte vara ledsen, för din näsa har ingen chans att förbli uppnäst, för din mammas näsa är dominant!" Alma hade en gång kafferep och skrattade så att Gunne blev nyfiken. Då hörde Gunne en tant säga "Små grytor har också öron" Då kom jag på att jag var grytan, dom tror inte att man förstår bara för att man är liten, man förstår precis lika mycket! Men man har inte levt lika länge, tänkte jag. Det var väl lite svårt med inkomsterna men Erik mötte en storbonde och frågade vilken veterinär han använde. Bonden svarade med ett namn och Erik sa "att då tycker jag farbror ska be min pappa komma, för han är en så duktig veterinär och har skött om alla kungens hästar!" Johannes blev förvånad när storbonden ringde och bad honom komma för att hans son hade tyckt det. Så sen fick Johannes alltid hjälpa till på den gården. Johannes hade en motorcykel med sidovagn, där Alma hade ett barn på vardera ben och en i mitten och Gunne fick krypa längst in där framme, för hon var ju minst. Gunne älskade att ligga där och lyssna på hur gruset smattrade. En gång rörde Torsten motorcykelns broms, och den rullade iväg ner för gatan och backen var halvbrant!

Alla i familjen insjuknade i Spanska sjukan utom Alma , som skötte bra om oss . Dom tog alla ajö av mig, Gunne, då de trodde att jag skulle dö. Det var ju krigstider och svårt och de sålde hyreshuset med förlust.

1922 flyttade vi till Umeå från Södertälje och vi barn var (6, 10, 12, 15år) Johannes, Alma och Ingeborg åkte båt med bohaget. Alma var sjösjuk och undrade hur långt kvar det var . Johannes svarade om en timme och då säger Alma " Då lever inte jag ! " Faster Naemi kom ner till Södertälje och tog sedan tåget till Härnösand med Erik, Torsten och mig (Gunne). Jag fick bo en tid hos farmor. Erik fick bo en hel termin hos Johannes elaka bror, Paul. Torsten fick bo hos Almas snälla syster med man , som hette Eurenus som tog namnet Petterson. Deras ende son Gunnar tog tillbaka namnet Eurenus när han studerade till jurist. Han tappade en sockerskål i trappan när han var liten och fick ett porslinsöga , som han gärna skrämde Gunne genom att plocka ut det! Han var en av Gunnes bästa kusiner han var så rolig och snäll. Vi flyttade först in i en våning vid semenariet i Umeå. Pojkarna fick ett mindre vindsrum och Johannes ordnade med ett brandrep om det skulle behövas. Det där repet använde pojkarna ofta när de skulle ut ! Johannes och jag busade med pojkarna. Vi tog den Stora injektionssprutan och fyllde med vatten och stoppade in den i nyckelhålet, så siktade vi på de sovande grabbarna och dom sågs sig om och sen kom Torsten på varifrån vattnet kom och Johannes och jag sprang fort därifrån.

Torsten hade egna hönor som han hade byggt en liten gård åt på lejdan utanför lägenheten. Det blev översvämning där och alla hönorna hade dött och att det var bara en höna kvar som satt på pinnen. Torsten grät ioändlighet och gick inte att trösta, det var så hemskt att han var så ledsen !!!

Så kom den första radion och vi hade bara en hörlur och den la Johannes i en kristallskål om alla ville lyssna, det var otroligt spännande! Torsten var klurig och byggde billigt radioapparater till tanter i sta'n. Erik var en hejare på att sälja majblommor och sålde även Torstens, han sålde bäst i hela skolan.

Det var fattigt för jordbrukare och Johannes åkte både natt och dag. Vi barn hjälpte till ibland och Alma som alltid vid operationer.

Kom ihåg att jag var med honom hela da'n och han hjälpte dem att skriva och åkte från den ena till den andra. Han kunde inte ta betalt och jag sa . men pappa du har ju inte fått något på hela da'n , då sa han...Kanske en annan dag. (bensin och medecin kostade ju) Johannes hade inte fått sova på flera nätter och så ringde en bonde på morgon." Var har veterinären varit, jag har ringt hela natten ? " Johannes svarade " Jag har legat här bredvid telfonen och sovit. Det var konstigt! " Så frågade han sedan Alma - om hon hade stängt av telefonen, det kan man ju inte göra! Du förstår bonden har ju bara en ko. "Ja jag förstår nog det Johannes, men jag valde mellan Dig och kon! Och jag valde DIG." Tuberkelosen härjade i Umeå, och många dog.Vår första bil hade knappar som man tryckte fast taket och sidorna med.

Jag kommer inte ihåg när vi flyttade till Brogården, men jag minns att det den dagen var auktion. Torsten fick en slant att ropa in något för. Alma kunde ju inte pga flytten. Torsten kom hem med porslinsänderna för blommor med ställning. Alma kunde inte fatta att han hade ropat in något så fint för den där lilla slanten. " Jag tyckte dom var så fina " sa Torsten.

Vi var alltid många vid matbordet eftersom Alma tog emot skolbarn från närorter. Det var nog behövt för Johannes kunde inte ta betalt. Lönen var lågt satt länsveterinär , för han skulle ju ta betalt av bönderna Det var alltid livliga diskussioner och när vi berättade från skolan sa Johannes " Du skulle sagt så och så.. Alma sa ofta " Johannes du förstör våra barn! En dag svarade Torsten rätt på kristendomslärares fråga, då sa läraren " Ja-a ibland finner även en blind höna ett korn!" Då svarade Torsten "-ja-a och ibland ett ordspråk!" Det tyckte Johannes var mycket Bra. Men Torsten fick C i kristendom, och gå om ett år bara för att läraren blev så arg. (Ingen annan kunde mer.) Torsten var intresserad av mycket. Han hade alltid mycket sladdar på sitt rum. När han ville vara ifred, satte han ström på handtaget. Johannes skrattadeoch tog sig in med hjälp av en vante. Torsten satt lite ström till tallriken med strömning eller mjölk åt katten,. En karl berättade att " Ett sånt språng av en katt hade han aldrig sett!! "

Långt senare på landet i Obbola gick jag på toan. Till min förskräckelse började det durra och blåsa och jag sprang ut! Torsten hade då monterat in en damsugare m.m. Och förklarade att gräset växer väldigt bra. När Torsten studerade till veterinär i Stockholm delade han rum med en kompis. De hade uppvisning för några fönstertittande tjejer. När de var klara bugade de mot fönstret. När de skulle ut och festa fick Torsten ta hand om kassan, för han var nykterist. En gång fick alla gå in utom Torsten, då sa de "Men han har ju kassan!", så fick han också gå in. När Torsten var trött, hängde ögonlocket ner, och då såg han väl lullig ut. På Stutis hade de en "träko", som de fick träna på att iordningställa genom att värma upp med vatten "vaginan". En gång hade Torstens kompis, som var finne väldigt varmt för mycket så tjuren tjöt och hoppa undan! "Vad skulle kandidaten ha sagt om han drabbades?" "Männe fröken ha feber?" Alla skrattade utom chefen Lagerlöf. Ingeborg gifte sig med Sven, som var professor på veterinärhögskolan i Stockholm, där jag arbetade som preparatris, laboratris med blodundersökningar. Min Gösta blev inkallad till Umeå och fick då bo hos Alma och Johannes. Han skrev då till mig "Gunne, du har då ovanliga föräldrar!"

Vår farfar Carl kom från Daretorp, i närheten av Tidaholm. De bodde i ett soldat torp. Fattigt, de var Hans pappa dog tidigt. Carl Modig utbildades till skräddare. När de skulle flytta måste prästen skriva ut dem, 3 barn samtidigt. Prästen sa då att de inte längre kunde heta Modig. En fick heta Blomqvist efter mamman och en Blomberg, men tjuriga som vi är så sa Carl "Det ändrar jag inte på, så han fick behålla Modig! Två bröder utvandrade till USA, en dog direkt och en Anders Johan Blomberg har en stor släkt i USA som vi har kontakt med. Brodern Alfred Blomberg anlade stor del av grunderna i Sundsvall efter branden där, se boken som han själv skrivit 1909 vid 60-års ålder. Carl Modig arbetade en tid i Danmark, sedan var han rallare upp till Sundsvall. Han fick arbete hos enskräddarmästare, gifte sig med dottern. De fick 5 barn. Hustrun och 4 barn dog i tuberkulos. Då flyttade han med sonen Mauritz till Härnösand. Där gifte han sig med en prästdotter vendela Henrietta Amneus. De fick 12 barn. Johannes var den äldste.

Carl Modig var religiös men frimicklare, så därför döptes inte barnen. De träffades i ett rum och kallade sig Bröderna, men sedan ville en kvinna vara med och då fick de byta namn. När de senare blev allt fler fick de låna Frälsnings Armens lokaler. Carl var en duktig skräddare och köpte tyger. Han startade och byggde Modigs Varuhus . Han lät också bygga Lutherska bönehuset, Imanuelskyrkan som senare kallades missionskyrkan och ett 20 tal bostadshus i Härnösand. Han var god vän med lektor P W Waldenström Sv Missionsförbundet. Farmor Vendela Henrietta Amneus , f i Bjurholm
Hennes pappa P.E Amneus var präst och mamman hette Henrietta Borgström och hennes mamma hette Henrietta Berlin Borgström och kom från Resele. Hennes pappa hette Berlin och var också präst. Berlinshistoria: Hugenotterna fick inte vara kvar. Tyskarna tog gärna emot dem . Han Var silversmed och kom till Berlin och arbetade där. Han kom till Malmö och tog sig namnet Berlin. Han var religiös och hans son blev präst , därav prästen i Resele.

Alma Augusta (Ericsson) Modig 3 dec. 1883 – 16 juni 1963

Sävar församling Västerbotten.

Far : G. Arthur Mortimer Eriksson f. 1854 Ånäset flottningschef

Mor: Augusta Sandberg f 1862

Alma växte upp hos sin mormor och morfar , gästgivare och hemman

Nils August Sandberg f. 1834

Hustru: Klara Josephina Andersdotter f 1828

Gunnes forskning till 1684 Erikssonska släkten :

Stabskapten Fredrik Ulrik Hård af Segerstad f. 1731 ogift enligt riddarhuset död 1800.

Han bodde hos en änka : Maria Sundström Rhode f. 1738 som han fick barn med. Flickan står i kyrkboken som: Jungfru Maria Fredrika Hård af Segerstad f. 1775 Han har alltså stått för sitt barn trots att de ej var gifta. På den tiden skrev man oäkting.

Sjuårskriget 1756 – 1763 Pommerska kriget 1758 Attack vid

Fehrberlin blev Fredrik sårad och tillfångatagen. Han var fånge i 3 ½ år

Till mitten av 1761. Han slutade som Officer 47 år gammal 1778 och flyttade då till sina föräldrars slott, Königsberg.

Jungfru Fredrika Hård af Segerstad fick en sk oäkting Gustav Eriksson på Prästbordet , ett hemman som levererade mat till prästen Erik ..

Gustav blev inspektör och gifte sig med Maria Markstedt fick flera barn bla: Carl Anton Eriksson 1824,

gift med Augustina Juliana Ulrika Rosengren

barn: Arthur Eriksson f 1854- gift med Augusta Sandberg 1862

barn : Alma Eriksson Modig 3 dec.1883 . – 16 juni1963

gift med

Johannes Modig 4 aug. 1883 – 11 sept 1957

Carl och Vendela Henrietta fick 12 barn:

Johannes, Armida, Paul, Ruth, Karl, Maria(Maja), Naemi, David Frideborg, Abel och Seth (tvillingar)

Johannes sa ofta : "Jag är äldsta sonen i andra giftet"

Carl hade 6 barn i första giftet .(Hustrun och fem barn dog,) sonen Mauritz blev mao äldsta barnet i den nya familjen.

Alma och Johannes:

Ingeborg gift med Sven Hoflund:

Barn Paavo gift med AnnaLisa Berg:
barn Maria, Johan, Lotta

Eric gift med Greta Eero

: Barn Lillemor gift med CarlFredrik Wachtmeister

barn Helena

Barn Rolf gift med Ingrid Widman
:barn Johan och Annika

Barn Agneta och Klas Tham:

barn Bolle, Kåre och Frida

Torsten gift med Elsa Lundström :

Barn Göran och Lena Andersson :

barn: Fredrik och Frida
gift med Susanne Wagner

Barn Marie-Louise gift med Jan Dackenberg :

barn Anna och Johan

Barn Lars gift med Catharina Knutsson :

barn Carl och Clara

Barn Christina (tvilling med Lars)

Gunvor gift med Gösta Forsslund

Barn Hans gift med Titti Forssman :

barn Annika, Ola , och Jonas

Barn Gunnar gift med Yvonne Strömquist :

barn Henrietta och AnnJeanette

Barn Anne-Marie gift med Håkan Holmgren :

barn Mathias och Madeleine